

Verruiming winkeltijden maakt Duitsers

‘beschaafd’

30-11-2006 00:00

Vooraf winkelpersoneel en consumenten ondervinden de hervorming van het federale bestel aan den lijve. Sinds 1 november mogen zestien Duitse deelstaten zelf de winkelsluitingstijden vaststellen.

Volgens de liberale FDP hoort Duitsland met het verruimen van de winkeltijden nu pas tot de beschaafde wereld. Tot voor kort werd in alle deelstaten een nogal strak regime aangehouden, waarbij iedere winkel standaard om zes uur op slot ging. Maar nu eist de zogenaamde flexi-Duitser zijn rechten op: hij wil ook buiten kantooruren zijn boodschappen kunnen doen. Met uitzondering van de deelstaten Beieren en Saarland is dat nu overal mogelijk.