

'Koopzondag waait over naar Bijbelgordel'

05-02-2018 08:20



D66 wil het vrijstellen van koopzondagen tot het thema van de komende gemeenteraadsverkiezingen maken. "Wij willen de verplichte zondagsrust afbreken, totdat er misschien nog maar een verwaald dorpje overblijft dat dapper weerstand biedt", aldus Kamerlid Jan Paternotte in [De Stentor](#).

In verschillende gemeenten in onder meer het oosten van Nederland mogen winkeliers nooit op zondag open. Gemeenten buiten de *bible belt* zijn allang om, zegt D66-lijsttrekker Martin Pijnenburg in de gemeente Harderwijk. "Die hebben iedere zondag koopzondag, of enkele per jaar. De ontzuiling gaat rond de Bijbelgordel veel langzamer, maar is er wel degelijk." Hij spreekt van 'een strijd tussen vrijheid en christelijke waarden'. "Wij willen de vrijheid geven aan de winkelier en de consument, om op zondag te doen wat hij of zij wil."

Paternotte zei eerder al dat het afgelopen moest zijn met 'de gekkigheid' van verplichte zondagsluiting. Zo wees hij erop dat mensen in sommige plaatsen naar andere gemeenten moesten rijden om op kerstavond inkopen te doen. Coalitiegenoot ChristenUnie vindt dat gemeenten zelf moeten kunnen bepalen of koopzondagen wel of niet worden toegestaan.