

Erotiekbedrijf Pabo jaar na doorstart opnieuw failliet

09-07-2019 11:43



Het Zeeuwse erotiekbedrijf Pabo 4.0 is een jaar na de doorstart opnieuw failliet verklaard. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Het bedrijf, onderdeel van het Duitse erotiekconcern Beate Uhse, ging ruim een jaar geleden ook al failliet. Het maakte toen een doorstart en ging met enkele tientallen medewerkers minder verder als Pabo 4.0. Dit jaar kwam het bedrijf weer in de problemen. Nadat het uitstel van betaling had gekregen, werd maandag het faillissement uitgesproken.

Pabo werd in 1984 in Hulst opgericht door twee broers, Patrick en Adrie Boddaert. In 1992 verhuisde het bedrijf naar Walsoorden, ook in Zeeuws-Vlaanderen. In 1999 werd Pabo overgenomen door Beate Uhse. In 2010 volgde een flinke ontslagronde, waarna in 2018 dus een faillissement volgde. Pabo keerde in afgeslankte vorm terug naar Hulst.

De website van Pabo was dinsdagmorgen niet bereikbaar. 'Coming soon' staat erop.